



Beretning fra nøgenvandringen i Bidstrup skoven den 25. august 2024

Det er sin sag ikke at aflyse et arrangement planlagt til om eftermiddagen, når det står ned i stænger i området om formiddagen!

Men jeg havde fuld tiltro til vejrprofetierne, som lovede opklaring med nogen sol og 20 grader mellem klokken 13.30 og 16 på dagen for nøgenvandringen i Bidstrup skoven.

Og heldigvis holdt prognoserne stik. Vi mødtes på parkeringspladsen ved Teletårnet – det sted, hvorfra adskillige ture gennem tiden er startet. Ruten var næsten også som den plejede at være: ned omkring dødishullet 'Helvedeskedlen' og videre op til Avnsø.

Vi var 11 i alt, heriblandt én kvinde, Gitte, som heldigvis ikke tog anstød af den skæve kønsfordeling. Det glædede mig at kunne konstatere, at jeg ikke var den eneste på turen som gik barfodet. Hele to mere blev det til, og vi gennemførte turen barfodet på trods af ret mange og irriterende småsten. Her er Hareskoven ved København langt mere barfodsvenlig.

Ved ankomsten til badesøen stoppede hovedfeltet op. Alle borde- og bænkesæt var optaget af tekstilere, bortset fra et enkelt bord, som blev benyttet til overtøj, køletasker og andet habengut tilhørende et større familieforetagende ved siden af. Vi fik os møvet ind på bordet og de tilhørende bænke uden én eneste negativ kommentar fra det påklædte selskab, som bestod af en skøn blanding af voksne og børn!

Nogle af os kastede os derpå i bølgen brun (det rene, men jernholdige vand har givet søen en okkerbrun farve). Vandet skønnedes at være omkring 20 grader, det samme som luften, og følte derfor ikke koldt.

Vel oppe igen drog vi videre mod parkeringspladsen.

Dog benyttede jeg lige lejligheden til at overrække selskabet vores folder, *Nøgen i naturen – hvad er tilladt?* Den blev taget godt imod af store som små.

Ruten endte med at løbe op i 6,6 km., hvilket var godt 1 km. mere, end jeg havde sjustet på forhånd. Efter de efterfølgende bemærkninger at dømme havde det været en god tur.

